



Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch

Eredienst

zondag 21 april 2024

vierde zondag van Pasen

Voorganger: ds. Ruud Stiemer

Ouderlingen: Robbim Heins en Mart van de Veewey

Diakenen: Lucia Basemans en Klaas Faber

Lector: Anita van den Berg

Orgel: Jamie de Goei

Koster: Jozef de Queljoe



VOORBEREIDING

Orgelspel - 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' - J.G. Walther

Welkomstwoord - door de ouderling

Stilte voor persoonlijk gebed

Allen gaan staan

Aanvangslied - Psalm 66: 1, 2 - *Breek, aarde, uit in jubelzangen*

Bemoediging - door de ouderling:

Onze hulp is in de Naam van de Heer

allen: 
Die he - mel en aar - de ge - maakt heeft.

Gebed op de drempel - door de ouderling:

Wij wachten op U, God, op uw licht,
dat verheldering brengt,
op uw woord, dat alles verandert.

**allen: Open onze oren voor uw woorden van hoop,
open onze ogen voor tekenen
van uw aanwezigheid,
open onze harten voor uw liefde.**

neem van ons weg wat ons afhoudt van U,
vergeef waar we elkaar tekort hebben gedaan. Vul onze
harten en handen met goedheid.
Door Jezus Christus onze Heer,

allen: amen.

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming - afgesloten met:

ad libitum
- er klinkt muziek tijdens de gebedsintenties -

Heer, ont- ferm U,

Heer, ont- ferm U, Chris- tus ont- ferm U,

Chris- tus ont- ferm U, Heer, ont- ferm U o- ver

ons Heer, ont- ferm U o- ver ons

Allen gaan staan

Gloria - Lied 648 - Zing halleluja, hemel en aarde, zing

DIENST VAN HET WOORD

Groet - door de voorganger:

De Heer zij met u

allen:
Ook met U zij de Heer!

Allen gaan zitten

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing uit het Oude Testament - Ezechiël 34: 1-10

[1] De HEER richtte zich tot mij: [2] 'Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen hen: "Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen herders niet hun schapen te weiden? [3] Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. [4] Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht - jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. [5] Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, [6] ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. [7] Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: [8] Zo waar Ik leef - spreekt God, de HEER -, mijn schapen hadden geen herder, ze werden weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen! [9] Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: [10] Dit zegt God, de HEER: Ik keer me tegen de herders en eis mijn schapen op; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zij zullen ze niet meer eten!

Zingen - Lied 23c - *Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij*

Evangelielezing - Johannes 10: 11-16

[11] Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. [12] Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen.

Mededelingen:

Netwerkborrel - 23 april

Wil je andere mensen leren kennen in de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch? Dat kan! We organiseren Netwerkborrels, zodat jullie elkaar kunnen ontmoeten en in de gemeente een netwerk kunnen opbouwen. Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Wij, Ruud Stiemer en Erica Scheenstra, de predikanten van de Grote Kerk, zijn er natuurlijk ook.

De eerstvolgende Netwerkborrel is op dinsdagavond 23 april a.s. van 19.30-21.30 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, 's-Hertogenbosch.

Voor de organisatie is het fijn als je even een mailtje stuurt om aan te geven dat je komt: erica@pgdenbosch.nl

We zien uit naar je komst!

Ruud Stiemer en Erica Scheenstra

Kring 'Met de Bijbel in gesprek' – 25 april

Wat 'doet' een Bijbeltekst met je? Wat raakt je erin? Welke woorden roepen vragen bij je op? In deze kring lezen we met elkaar de tekst die in een volgende kerkdienst centraal staat. Vervolgens gaan erover in gesprek. De vragen en opmerkingen die tijdens de gesprekken naar voren komen, worden betrokken in de voorbereiding van de preek. We komen bij elkaar op donderdag 25 april. Tijd: 10.00- 11.30 uur in de Grote Kerk. Gespreksleider is ds. Ruud Stiemer. Voor opgave en/of meer informatie: ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330.

Stamtafel op 26 april.

We bespreken actuele maatschappelijke en politieke zaken die in de kleine omgeving of verder weg spelen. Je mag zelf een onderwerp inbrengen. Er gebeurt veel in deze wereld, soms lelijke, soms mooie, soms bizarre dingen.

Het raakt ons allemaal. Nu of in de toekomst.

We spreken erover met elkaar met respect voor elkaars mening.

Welkom op 26 april van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Grote Kerk.

Contact persoon: Wim van der Ven, wven60@gmail.com tel 0623669616.

Taizéviering

Op vrijdag 26 maart wordt er een Taizéviering gehouden in de Sint Cathrien, van 19.00 tot 20.00 uur. Lieder en de lezing zijn gekozen rond de dagtekst van Taizé.

Als thema is dit keer gekozen voor: Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.

Onder de koffie na afloop is er gelegenheid om na te praten.